

Wat anderen zeggen over ...

## ALLE DINGEN NIEUW

‘Als voorganger van een vergelijkbare kerk in een vergelijkbare stad, houd ik Pete Hughes en KXC nauwlettend in de gaten. Pete is niet alleen een goede vriend, maar ik zie in hem ook een van de grootste opkomende denkers en leiders in de westerse kerk. De gemeenschap die door KXC om hen heen is ontstaan, is echt ongelooflijk. Er zijn maar weinig kerken waar je ervaart dat ze de diepgang van Gods koninkrijk met zo’n onwrikbare vastberadenheid en zoveel inzicht omarmen – van groeien naar geestelijke volwassenheid tot de transformatie van de samenleving. Pete’s motto: “Het verhaal waarin je leeft, is het verhaal dat je uitleeft”, laat zien hoe belangrijk het Bijbelse verhaal voor onze visie op kerk-zijn is. Dit boek beveel ik je van harte aan. Ik zou willen dat iedereen in mijn kerk het leest.’

**John Mark Comer**, auteur van onder andere *Liefdeologie* en *Paradijs Stad* en oprichter van Bridgetown Church in Portland, Verenigde Staten

‘Pete Hughes heeft een prachtig boek geschreven. Hij zet het verhaal van de Bijbel centraal en vertelt het meeslepend en aantrekkelijk, zeker voor hen die mee willen bouwen aan Gods koninkrijk in deze postchristelijke wereld. Diepgaand, theologisch onderbouwd en vol van de Heilige Geest, dit boek zal dit vele harten sneller doen kloppen.’

**Jon Tyson**, voorganger van Church of the City New York en auteur van meerdere boeken

‘Pete Hughes is een buitengewoon begaafd kerkleider. KXC, de kerk in het centrum van Londen waarvan hij de oprichter is, is uitgegroeid tot een belangrijke christelijke gemeenschap in een zeer uitdagend deel van de stad. Ik ben erg blij dat hij een boek heeft geschreven waarin hij zijn ervaringen en wijsheid met ons deelt.’

**Nicky Gumbel**, voorganger van Holy Trinity Brompton  
en bedenker van de Alpha cursus

‘Voor hen die enthousiast zijn over het verhaal van de Bijbel, die gepassioneerd zijn over de realiteit van Gods koninkrijk en die hopen Zijn koninkrijk en heerschappij te zien binnendringen in onze dorpen, steden en in de wereld om ons heen, is dit boek elke euro waard! Pete en Bee brengen al jaren in de praktijk wat ze preken en brengen culturele vernieuwing in het hart van Londen. Zij zijn ontzettend oprecht, en dit boek is het eerlijke verhaal van hun ervaringen. Echt een waardevolle aanwinst.’

**Eleanor Mumford**, auteur en mede-oprichter  
van de Vineyard-beweging in het Verenigd Koninkrijk

‘Het lezen van dit boek was alsof ik op tien kilometer hoogte vloog waarbij Pete me de adembenemende contouren van de aarde liet zien. Maar net toen ik me op mijn gemak begon te voelen, bond hij me een parachute op de rug en duwde hij me het vliegtuig uit om het allemaal van veel dichterbij te bekijken!’

**Pete Greig**, bestsellerauteur, voorganger van Emmaus Rd  
in Londen en initiatiefnemer van 24-7 Prayer

PETE HUGHES

**ALLE  
DINGEN  
NIEUW**

WORD DEEL  
VAN GODS VERHAAL  
VAN HERSTEL

---

**UNRAVEL**  
PUBLISHERS

Copyright ©2020 by Pete Jonathan Hughes

Oorspronkelijke titel: All Things New  
Joining God's Story of Re-Creation

Published by David C Cook  
4050 Lee Vance Drive, Colorado Springs, Colorado 80918 U.S.A.

**Alle dingen nieuw**

Word deel van Gods verhaal van herstel

Alle rechten van de Nederlandse uitgave zijn in handen van  
Unravel Publishers, Barneveld | [www.unravelpublishers.nl](http://www.unravelpublishers.nl)

Tenzij anders vermeld zijn de Bijbeltekst in deze uitgave  
ontleend aan de NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap  
2021.

Bijbelteksten met de vermelding HSV zijn ontleend aan de  
Herziene Statenvertaling, copyright ©2010/2016 Stichting HSV.

Vertaling: Jolke Bomhof  
Omslag ontwerp: [beatroot.media](http://beatroot.media)  
Omslagfoto: [www.forgecreative.co](http://www.forgecreative.co)  
Drukwerk: Quality Dots

Eerste druk: januari 2024

ISBN: 978-90-833034-2-0  
NUR: 707

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder  
schriftelijke toestemming van de uitgever worden gebruikt of  
vermenigvuldigd.

*Voor Bee, Benj, Josh en Olive.*

*Dankzij jullie is mijn leven zoveel leuker. Ik hou  
meer van jullie dan woorden kunnen zeggen, en  
ik beschouw het avontuur om dit verhaal samen te  
beleven als het grootste voorrecht van mijn leven.*



# VOORWOORD

*Door: Kees Kraayenoord*

Terwijl ik dit schrijf maakt Nederland zich op voor nieuwe verkiezingen. Het zoveelste kabinet Rutte is gevallen. Officieel over de onoverbrugbare ideeën wat betreft ons asielbeleid. Wat recht en onrecht is. Wat goed is voor Nederland. Maar naast deze officiële reden stond het kabinet de afgelopen jaren al erg onder druk. Denk aan de toeslagenaffaire, Groningers die, juist vanwege hun hoeveelheid gas, zich in de kou voelen staan, stikstof, boeren en klimaat.

En nu? Nu komen de ideeën. De Nederlandse publieke praatafels zijn het podium voor programma's en standpunten. Politieke partijen schuiven nieuwe gezichten naar voren.

Posities ten opzichte van beleid worden scherper neergezet. Enerzijds worden coalities aangegaan. Anderzijds wordt er afstand genomen van partijen met wie samenwerking ondenkbaar is. Maar de rode draad? Nederland moet beter. Nederland moet eerlijker. Nederland moet rechtvaardiger. Nederland moet schoner. En iedereen claimt dat hun partij de oplossing heeft en de oplossing is voor een beter Nederland.

Wat heeft dit met dit boek te maken? Nou, misschien wel meer dan je denkt. Niet langer komen we ermee weg te geloven dat de kerk

er is voor de ziel van de mens en de politiek er is voor de ziel van de samenleving. Toen Jezus kwam en Zijn missie uit de doeken deed, was Hij zo duidelijk als maar kan. In een synagoge in Zijn hometown zei Hij: “De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen” (Lucas 4:18-19).

God heeft meer op het oog dan alleen mijn zieltje te redden. Hij heeft een programma van herstel. En dat Programma kwam, leefde onder ons, stierf, maar stond weer op uit de dood als bewijs dat dit herstel er echt gaat komen, maar ook nu al, hier en daar, door de kracht van Gods Geest, binnen handbereik is.

God, de Schepper, heeft een missie. En die missie is her-scheppen en herstellen dat wat gebroken is. En voor die missie heeft Hij Zijn kerk. Een club van mensen die in Christus zelf een nieuwe schepping zijn geworden. Om daaruit te leven en te bewegen en te herscheppen en herstellen. Door voor te stellen hoe een samenleving, een kantoor, een voetbalclub, een straat of wijk, een gezin, een economie, een land eruit ziet als Jezus het voor het zeggen zou hebben. Dus niet de kerk heeft een missie, maar Gods missie heeft de kerk, wanneer zij bidt: “Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, hier op aarde, zoals in de hemel.”

Ik kijk naar buiten en zie de aanplakbiljetten en posters bij ons in de straat. En allemaal hebben ze een herstelpun voor ons land. Wie weet lees je dit en zijn de verkiezingen allang voorbij, is er een nieuwe regering gevormd of zelfs al weer gevallen. Want de waarheid is dat politieke en economische modellen zullen blijven falen. Ecosystemen



gaan kapot. Op dit moment marcheren wereldwijd miljoenen demonstranten door de straten. Ik zeg dit niet om je te ontmoedigen. Kijk naar het nieuws en je hebt genoeg reden tot moedeloosheid. De schepping zucht alsof ze in barensood verkeert (Romeinen 8:22). En dat is precies het punt: deze pijn die aanvoelt als een strijd van leven en dood, zijn in feite weeën. Maar het is een lijdensweg van hoop, niet van wanhoop.

En ondertussen groeit mijn overtuiging: De kerk is aan zet. Niet alleen door als christenen te bidden voor onze politieke leiders, ze aan te moedigen of te ondersteunen, maar vooral door zelf te ontdekken waar God de kerk voor geroepen heeft! “Zie, Ik maak alle dingen nieuw,” zei Jezus. In die belofte ligt niet alleen onze troost, maar ook onze opdracht. Geen enkele politieke partij, hoe belangrijk ook, kan doen wat alleen de kerk kan doen. De sleutels van Gods koninkrijk worden, zo zegt Jezus in Matteüs 16, gegeven aan de kerk. Er is hoop voor ons land. Hoop op herstel. En die hoop heeft een Naam. Zijn Naam is Jezus.

Daarom bevel ik dit boek van harte aan. Pete Hughes is niet alleen theoloog en denker, hij is vooral een gemeenteleider in hartje Londen, hij is een doener. Niet alleen woorden, maar daden, een man naar mijn hart! Hij is enthousiast over Jezus. Hij is hoopvol over de toekomst vanwege Jezus. Hij is enthousiast over en overtuigd van de kerk en haar missie. Daar ligt de kracht van dit boek. Steeds weer dringt Pete erop aan dat we dit hoopvolle verhaal van God uitleven in ieder detail van ons dagelijks leven, een leven van discipelschap. In dit boek neemt hij je mee op reis door de Bijbel en laat hij zien dat

vanaf Genesis Gods hart al klopt om levens en landen te herstellen, met als centraal en stralend middelpunt Jezus Christus Zelf.

Ik ben blij dat dit boek er nu ook in het Nederlands is, juist omdat mijn hart zo klopt voor ons kouwe kikkerlandje. God houdt van Nederland. God heeft ons land niet opgegeven. Nog steeds geloof ik in het herstel van alle dingen en de rol die wij als Nederlandse kerk daarin mogen spelen.

De Bijbel is natuurlijk een afgerond boek, maar Gods verhaal wordt nog steeds geschreven. Er is hoop. Lees snel verder. En word deel van Gods verhaal van herstel.

*Kees Kraayenoord*  
*Aanbiddingsleider en voorganger van Mozaiek*  
*November 2023*